



Nykøbing Mors, den 21-12-2017

Kære præster og menighedsråd i Thisted provsti

Når man åbner avisen og kirkebladene i denne tid, overvældes man næsten af de mange gudstjenester og kirkelige arrangementer, som der indbydes til. Der er ingen tvivl om, at advents- og juletiden er fyldt med mange traditioner og dermed også med meget arbejde for alle, der er kirkeligt engagerede.

Men forhåbentlig oplever I, som jeg, at der er en glæde og forventning i adventstiden, når folk strømmer til kirken eller sognehuset. Det gør det meget nemmere at arbejde de mange timer – at opleve, hvor meget det betyder, at kunne samles ”om det gode gamle budskab”, som en kommentator sagde i radioen forleden – uden at komme nærmere ind på, hvad det så betød!

At arbejde i kirken – og at være engageret i kirkeligt arbejde, - er, at forkynde evangeliet. At sætte ord på ”det gamle budskab”, - og at leve det - så det bliver nyt og nærværende, at Jesus Kristus er Guds søn, som levede, døde og opstod til frelse for enhver, der tror.

Det gøres på mange måder året rundt, i hele Thisted provsti – men især ved juletid, mærker vi at folk søger til kirken.

Jeg har været glad for at komme i provstiet dette efterår. Jeg har ikke været glad for anledningen – Mariann Ambys sygdom har kastet en skygge ind over arbejdet og samtalerne. Men jeg har oplevet, hvor meget man står sammen i sogne og pastorater. Og jeg har oplevet, hvordan præsterne har trukket ekstra læs, fordi tingene ikke har kunnet løse sig ”som vi plejer”.

Mariann Amby har bedt mig hilse og sige tak for de mange hilsner, hun har modtaget. Mange har også fortalt, at hun er i deres bønner. Det betyder rigtig meget for hende. Jeg ved, at Marianns store mål er at komme tilbage – på deltid i begyndelsen. Men måske allerede fra februar.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til jer alle; for den åbenhed og imødekommenhed samt overbærenhed, jeg har mødt i efteråret!

Jeg er ikke i tvivl om, at Folkekirken i Thisted provsti kan tilbyde netop de værdier, der efterspørges i dagens Danmark: Fællesskab, samhørighed, anerkendelse – kort sagt; et indhold i livet – endda en mening med livet!

Måske man glemmer det lidt i hverdagen – for der er så meget andet man skal ordne; regler og krav, der skal indfries.

Men der skal også være tid til andet. Og det kan man jo så læse om i kirkeblade og aviser.

Iderigdommen er stor, så evangeliet kan forkyndes og leves med mennesker i alle aldre.



Med dette maleri af Max Ernst, der i høj grad formidler, at Jesus Kristus blev menneske – ønskes I alle en glædelig advent og velsignet jul

Med venlig hilsen

Mette Moesgaard Jørgensen